

Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze grootste angst is dat we onmeetbaar krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het meest bang voor zijn.

We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, prachtig,
talentvol, fantastisch zou zijn?
Wie ben je eigenlijk om dat niet te zijn!

Jezelf klein voordoen dient de wereld niet.
Er is niets verlichtends aan om te krimpen opdat andere
mensen zich niet onzeker zullen voelen in je buurt.

We zijn bedoeld om te stralen zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glans te manifesteren
die in ons is.
Het zit niet in sommigen van ons, het zit in iedereen.

En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we
onbewust anderen toestemming om hetzelfde te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van angst, bevrijdt onze
aanwezigheid automatisch anderen.

Inauguratierede
Nelson Mandela.